



Julen 1998

Kære familie og gode venner!

Igen nærmer vi os julen! Sært at tænke på, at det ikke er vores første jul i Haderslev, men faktisk vores anden - eftersom vi jo lige kørte herved og fejrede jul sidste år. Men i år er det vores første år med juleforberedelser - og det nyder vi meget!

Der er sket utrolig meget i det år - det er næsten ikke til at forstå, at det kun er ét år. Herhjemme, i familien, på vore arbejdspladser og i vores fritid.

Det var en stor omvæltning for os at forlade Horne. Ikke kun forlod vi Vendsyssel, som stadig har en stor plads i vores bevidsthed, men hele vores tilværelse har ændret sig. Vi kastede os ud på "de syv favne" åbne over for, hvad der ville møde os - og med stor taknemmelighed for det, vi forlod. Vi har ikke fortrudt skiftet! Selv om der er ting, vi indimellem godt kan savne, er den overvejende følelse en lettelse over ikke længere at skulle have ansvar for alt og alle. Og samtidig en glæde over, at der er brug for os andre steder i nye opgaver og sammenhænge, som for os begge bliver mere og mere spændende. Men lad os tage "årsberetningen" fra en ende af, uden at gøre den for lang.

Vi købte **et hyggeligt gammelt hus**, som vi er blevet mere og mere glad for at indrette og bebo. Kørselsvejledningen fik i sidste år i julebrevet, - og invitationen står stadig ved magt! Vi har lavet en dejlig gårdhave, men fik ikke helt så meget ud af den i sommer, som vi havde håbet - men det kommer forhåbentlig næste sommer.

Den store familieoplevelse var **Vibekes og Heines bryllup** i september - det var en rigtig flot fest.

Aase er så heldig at være kommet i gang med nogle sog-nemedhjælperfunktioner i vores sognekirke:

Gl.Haderslev kirke.



Det er hun meget glad for, og vi håber, at det kan blive til en fastere ansættelse evt. på deltid.

Jeg er også selv meget glad for mit nye arbejde i Dansk Santalmission. Det bliver mere og mere spændende, efterhånden som jeg kommer ind i alle forholdene.

Den helt store oplevelse var naturligvis min rejse til Bangladesh og Nepal her i oktober-november. 25 dage var jeg af

sted og besøgte alle vores arbejdsområder og projekter, ud over at jeg også nåede nogle af de andre spændende ting, som de to lande byder på. Det var virkelig en kæmpeoplevelse på mange planer, og det har givet et helt andet perspektiv på de ting, som jeg nu er en del af og beskæftiger mig med. Jeg er slet ikke færdig med at bearbejde alle de mange indtryk endnu.

Nu er det så jul igen. I hele verden - hvor forskellige vilkårene for menneskelivet end er. Her i landet vil vi jo helst kunne bestemme alting selv, og gøre tingene når og hvor vi har lyst til det. Vi kan sprænge lukkeloven og mange tings rette tid. Men julen kommer "i tidens fylde", derfor er det højtide. Den viser os, at der er ting, som vi ikke er herre over, - men Han er Herre, den bette unge i krybben! Så er der vendt op og ned på tingene - og det har vi så godt af!

Tak for samvær og fællesskab i året der gik! Vi sender jer alle vore bedste ønsker for julehøjtiden og det nye år!

Aase og Thorkild



I Himalayas bjerge og sammen med vore Fremtidsbørn

Glædelig jul og velsignet nytår til alle!