



## Julen og årsskiftet 1999/2000 Kære familie og gode venner!

Den sønderjyske uro, som jeg fik i Hammerum og skar i Horne, er nu hængt op i vinduet i Haderslev - vores 3. jul hernede! Den hænger lige så stille og drejer rundt: Maria med barnet, hyrderne på marken, de hellige tre konger. Lysene er tændt, ilden buldrer i brændeovnen, der dufter af småkager og andet godt fra Aases køkken. På CD-en ligger julemusik med diverse store drengekor, - hvor jeg dog elsker julemåneden!

Også året i år har været spændende og oplevelsesrigt - sådan er det jo, når vi er åbne over for de ting, som vi omgås og lever midt i - og det synes vi selv, at vi er. Vi er faldet godt til i Haderslev. Det er en spændende gammel by med en helt særlig atmosfære og historie, og med mange dejlige mennesker at omgås. Vi er ved at kende rigtig mange, for det er ikke lige vores stil blot at sætte os ned og vente på, at noget sker. Vi er med i en Y's Mens Club, - det giver mange forbindelser! Vi er blevet redaktører af Haderslev Kirkeblad - det giver også mange kontakter!

Aase er blevet fastansat i en deltidsstilling som sognemedhjælper ved Gammel Haderslev kirke fra sommerferien, og befinder sig rigtig godt ved det. Hun er jo bare god til det med at omgås andre mennesker, hvad enten det er minikonfirmander eller ældre medborgere.



Jeg befinder mig også rigtig godt i mit arbejde. Det er spændende, fyldt med afvekslende opgaver, indblik i helt andre livsvilkår og måder at tænke på. Jeg får igennem det stadig større forståelse for andre mennesker og for andre menneskers tro. Jeg får mere og mere øjnene op for nødvendigheden af tolerance, - ikke i den betydning at f.eks. alle religioner er lige gode, - men i den betydning, at vi ikke længere slår hinanden ihjel på grund af afvigende tro, men at vi kan se hinanden i øjnene og møde hinanden med det bedste vi har. Det kræver, at vi gør os nogle tanker om, hvad der er det bedste vi har!



Lige nu er mit arbejde en hel del præget af den forestående sammenlægning mellem Dansk Santalmission og DMS til det nye selskab DANMISSION. Det vil medføre en lang række nye opgaver for mig i samarbejdet i Christiansfeld, og det vil helt sikkert blive meget spændende.



På det familiære område er der ikke sket de store forandringer ud over, at René er flyttet tilbage til Vestjylland og har bosat sig ved Hammerum, idet han er blevet ansat som EDB systemtekniker i Herning. Heine og Vibeke bor stadig i Århus. Vibeke læser religion, og Heine er lærer på Unge Hjemets Efterskole.

I sommer havde vi en dejlig ferie, hvor vi bl.a. besøgte Rheinpfalz for fjerde gang - tror jeg nok. Vi holder utrolig meget af det sted, Charmerende natur og masser af kultur. Jeg kan ikke lade være med at indsætte et par billeder.



Den anden oplevelse var århundredets orkan! Det var en barsk oplevelse i Sønderjylland. Vi slap meget heldigt: én enkelt tagsten faldt ned fra vores hus! Ellers er der gårde, der mest giver mindelser om de krigshærgede områder, vi ellers kun ser i TV.



Vi vil slutte vores julehilsen / årsberetning med et vers af et digt af Henning Toft Bro:  
(Fra KFUM&KFUK's blad Godt NYT 8 / 1999)

*Han er det lys der brænder  
og stækker mørkets magt,  
og tænder håb og glæde  
i kærlighedens dragt.  
Vi synger om vor frelser,  
om tiden der blev vendt.  
Den nat af alle nætter  
hvor himlens lys blev tændt.*

Vi glæder os meget til at fejre julen sammen alle fem, - og vi glæder os til også at læse jeres årsberetninger!

Tak for besøg, samtaler og samvær i år!  
Vi håber på gensyn også i år 2000!

**Aase og Thorkild**