



## Julen og årsskiftet 2001/2002

### Kære familie og gode venner!

Julen nærmer sig - sidste år ved denne tid var vores juleroser allerede sprunget ud. Det er de ikke i år. Til gengæld kan vi så glæde os over julestjernerne, og de minder så samtidig om de julestjerner, som jeg har set i Nepal og Madagaskar, og hvor det er kæmpestore træer!

På hjemmefronten har året ikke budt på de store omvæltninger. Ingen bryllupper, runde fødselsdage eller andre bemærkelsesværdige hændelser. Til gengæld er vi i min søskendeflok ved at have udviklet en god tradition med en årlig "familiesammenføring", hvor vi seks søskende med påhæng, børn og tilrend mødes en weekend i spejderhytte. I år var alle med - også alle de unge! Det er rigtig hyggeligt, og vi sætter meget stor pris på det!



Aase er glad for og meget afholdt i sit arbejde som sognemedhjælper i Gl. Haderslev kirke, hvor de også har god succes med mange tiltag, uanset om det er for børn eller for gamle!



I sommer tog vi på en rundtur til Holland, Belgien og Luxemburg. Det kan anbefales! Naturligvis så vi billeder af Rembrandt, Van Gogh, Van Eyck, Hieronymus Bosch o.s.v. Dernæst en masse spændende arkitektur, hvor især de gotiske rådhus i Brügge, Mechelen, Bruxelles og Leuven var en oplevelse! René var med os de første dage i Amsterdam, og det var fint og festligt!

I mit arbejde har året derimod været et meget specielt år, hvor mange problemer væltede ind over os i Danmission. Jeg har heldigvis haft mange spændende opgaver at løse, bl.a. været projektleder på et undervisningsmateriale til efterskoleelever om Cambodia. Det blev en flot elevavis og CD-rom med både tekstbilag, billeder, musik, internet-links o.s.v. Det har jeg selv lært meget af og René har været en "knaldhamrende dygtig medarbejder / medhjælper".

I september var jeg på en rejse til Madagaskar som følge af mit arbejde med materiale til konfirmander. Et meget smukt og enestående land - men også meget ødelagt. Der er en aktiv kirke med et stort socialt engagement, og det var meget spændende at opleve, hvor stor forskel der er på vilkårene og mulighederne i arbejdet dernede i forhold til de områder, som jeg hidtil har besøgt i Asien.



Den 11. september fløj jeg fra Tana til Diego, og netop den dag ændredes verden - eller vores opfattelse af verden!

Vi kunne via fransk fjernsyn følge nogle af begivenhederne, og Aase havde gemt nogle videooptagelser til mig, da jeg kom hjem.



*En belgisk storkirke - og en madagaskisk lillekirke - men juleevangeliet er det samme: Gud blev født ind i verden!*

Det sidste nye er så, at jeg af en enig bestyrelse er blevet udpeget som leder af **Folkekirkens Mission**, som er et samarbejdsforum for folkekirkens stiftsudvalg og missionsselskaberne. Det har jeg sagt ja til under den forudsætning, at jeg kan gøre mit arbejde med konfirmand- og efterskolematerialet færdig. Begge ting er samarbejdsopgaver under Folkekirkens Mission, så derfor er det også naturligt.



Jeg tiltræder 1. januar 2002, men vi bliver boende i Haderslev. Jeg skal så arbejde både i Christiansfeld, Hellestrup og her hjemme fra. Det bliver en stor opgave, og jeg glæder mig meget til at komme i gang!

Men vi glæder os også til at fejre jul - og også til at læse alle jeres julehilsener og årsberetninger!

Tak for al godt samvær i år!

*En enestående og storslået natur!*



*Mange varme hilsener til alle i jeres familier!*

**Aase og Thorkild**



**Glædelig jul og velsignet nytår til alle!**