

Julen og årsskiftet 2003/2003 Kære familie og gode venner!

Med dette billede af en julestjerne fotograferet på Karen Blixens farm i Nairobi er julehilsenens og årsberetningens tema slået an.

Årets helt store oplevelse blev en rejse til Afrika i dagene fra den 24/6 (vores 35 års bryllupsdag!) og til den 14/7.

Aase og jeg havde mulighed for at rejse sammen med en gruppe mennesker fra Fyn, som havde haft en præst fra Tanzania i nogle år, og som skulle besøge ham og hans menighed.

Det var en stor oplevelse at bo i et Tanzaniansk sogn i en uge. At følge præstens arbejde og lære menigheden at kende, deltage i deres sognearbejde, besøge dem rundt i landsbyerne og være med ved deres gudstjeneste. At møde biskopper og kirkeledere og høre deres vurderinger af kirkens forhold og deres udtrykte ønske om "følgeskab i mission", selv om de på mange måder er selvstændige kirker. At møde Danmissions missionærer i deres daglige arbejde med de vanskeligheder og muligheder, de står midt i. Og endelig at være på safari i Serengeti nationalparken og Ngorongoro-krateret og se de mange vilde dyr i deres naturlige omgivelser - ubeskriveligt smukt og storslået!



Til sidst en tur til Karen Blixens farm inden vi fløj fra Nairobi og hjem. En kæmpeoplevelse rigere! Der var mange ting at bearbejde af indtryk bagefter, - og så læste jeg "Min afrikanske farm" med helt nye øjne!



Afrika for fuld udblæsning!



Jeg har nu i de sidste år via mit arbejde haft mulighed for at rejse noget mere, end jeg nogen sinde har troet, at jeg skulle komme til. Det har været et stort privilegium at få indblik i andre folks og andre kirkers måde at være på. Og især at opleve det på en helt anden tæt måde, end almindelige turister normalt har mulighed for. Det har udvidet min horisont, mit verdensbillede, min forståelse for andre og min respekt for mennesker under helt andre livsvilkår. Men over alt er håbet om fred, kærlighed og nærvær mellem mennesker det bærende, - som Lis Thorbjørnsen skrev det i en sang fra 1980 (Ja jeg er født i dette lave land):



Resten af året er gået med travlhed på arbejde, i hjem og i kirke som sædvanligt.

René er flyttet til Viborg sammen med det firma, han arbejder i. Heine og Vibeke bor stadig i Århus. Alle har det godt og har nok at se til.

Nu glæder vi os til at fejre jul - jeg har forsøgt at trappe lidt ned her i december og også fået tid til at repetere "De to Tårne" inden vi skal se den, - for det skal vi inden jul! Det et formidabelt filmprojekt. Tolkien og C.S.Lewis - så er man i godt selskab!

*Men der er andre lande til end mit.
Min tanke vender sig mod fjerne egne,
hvor andre børn har trådt de første skridt.
Der er en elsket hjemstavn alle vegne.*

*Fred med hvert fremmed land, hver fremmed kyst.
Fred med hvert folk, som gør sit dagværk hjemme.
Fred med hvert menneske i vest og øst.
Vor længsel taler med den samme stemme.*

Vi glæder os også til at læse alle jeres julehilsener og årsberetninger og på den måde følge lidt med i jeres gøren og laden! Tak for al godt samvær i år!

Rigtig mange varme hilsener til jer alle!

Aase og Thorkild

Glædelig jul og velsignet nytår til alle!